

Morgendienst

Welkom - ouderling

Weerklank 173: 1,2,3,4

1. Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligd!

2. De Koning op des Vaders troon,
de eerstgeboren uit de doôn,
de bloed- en heilgetuige
der vorsten Vorst, der heren Heer,
zij heerschappij en dank en eer.
Dat alle knie zich buige!

3. Lof zij het Lam, Gods metgezel,
uit Davids zaad d' Immanuël,
God, in het vlees verschenen.
In Hem, die wederkomen zal,
in Hem aanbidde 't gans heelal
de HERE, de Drie-ene!

4. Aanbidt de Vader in het Woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefde en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Mededelingen van de kerkenraad - ouderling

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 136: 1, **26***

(* = [Zondagschoolpsalm gr.1](#))

Wet van de HEERE

Psalm 6: 1,2,9

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 45:20-25; Romeinen
14:1-12

Inzameling van de gaven

Psalm 25: 2,4

Verkondiging

Psalm 19: 7

Dankgebed

Psalm 146: 1,8

Zegen

Tekst verkondiging: Romeinen 14:7-9

Thema: **Leven voor Christus, de Heere**

1. *sterken én zwakken*

2. *als eigendom van Christus*

3. *leven voor Hem*

Middagdienst

Welkom - ouderling

Weerklank 76: 2,3 (*Wees niet bezorgd,
maar blijde*)

2 Wees niet bezorgd, maar blijde:
de Heere zorgt voor u.

Laat niet door vrees u leiden,
want Hij staat borg voor u.

En wat u mag ontbreken,
zeg aan de Heer uw nood
met bidden en met smeken,
maak Zijn genade groot.

3 Dank God te allen tijde,
verwacht het uit Zijn hand:
dan zal Zijn milde vrede
- te hoog voor elk verstand -
uw hart en uw gedachten
behoeden in uw Heer.

Wie op de Heere wachten
verblijdt Hij keer op keer.

Mededelingen van de kerkenraad - ouderling

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 127: 1,2

Gebed

Schriftlezing: Lukas 12: 22-31

Uitgangspunt verkondiging: H.C. Zondag 50
(*zie onderaan*)

Inzameling van de gaven

Psalm 37: 2,3

Verkondiging

Gebed des HEEREN: 5,9

Dankgebed

Psalm 48: 6

Geloofsbelijdenis

Psalm 33: 10

Zegen

Verkondiging:

Thema: **Koninkrijk... en ook brood**

Zondag 50

124: *Wat is de vierde bede?*

Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen: wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor erkennen, dat U de enige bron van alle goeds bent en dat noch onze zorg en moeite noch Uw gaven ons ten goede komen zonder Uw zegen, en dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en op U alleen stellen